



Charon

Uitvaartbegeleiding

KERST 1986

Het was Kerstmis 1986 en alle kinderen, kleinkinderen waren te gast bij oma in Egmond aan Zee. Het was een gezellige boel, kerstliederen, wat drinken, wat snoepen met elkaar babbelen. ... en zo maar uit het niets begon ik ontroostbaar te huilen. Huilen zoals ik nog nooit had gehuild... Rick mijn man troostte mij en dochtertje Emmely hing stil aan mijn benen, de feestvreugde bond in want

niemand wist wat er aan de hand was en ook ik werd totaal overvallen door deze emotie. Langzaamaan kwam het besef, ik was verdrietig, boos, verlamd, leeg. Ons derde kindje, Ferry, had hier bij ons moeten zijn en niet koud in het grafje moeten liggen.

Ondertussen is het 31 jaar geleden en nog missen wij Ferry. De golven van verdriet overmannen mij niet meer zo hevig. Wij zouden nog drie kindertjes krijgen. Geen vervangers voor Ferry, maar broertjes en zusjes, die nog steeds met Ferry in hun hart leven, hem op onze trouwdag erbij betrekken, alsof hij er nog helemaal bij is. Leroy, ons vierde kind, die Ferry nooit heeft gekend, miste zijn overleden broertje zo erg, dat hij al als kleine jonge soms boos riep: ik mis Ferry, ik mis mijn broertje... Ook al kreeg Leroy nog twee broertjes en een zusje, hij miste Ferry zo, dat hij nu als 30-er een tattoo voor Ferry laat zetten.

Ik zou graag het *overlijden* van Ferry uit mijn hoofd willen bannen, maar toch ben ik blij, dat hij er was. In zijn korte leven al heeft hij zo veel vreugde en liefde

gegeven aan zo velen! Ook deze kerst zal hij bij ons zijn en zal het gemis voelbaar zijn. Juist met de feestdagen is zo'n gemis extra zwaar omdat kerst het feest van liefde, warmte, vreugde is. Laten wij blij zijn, dat wij onze dierbare overledenen gekend hebben, dat zij ons geraakt hebben in ons leven. Het is vreselijk verdrietig, dat zij er niet meer zijn, maar alles beter, dan dat wij ze niet hebben gekend! Wees dankbaar voor hun liefde en hun leven. Laten wij met Kerstmis in liefde aan hen denken en hun levensvlam symbolisch ontsteken. Terugdenken aan al die mooie momenten, die wij met hen beleefd hebben, hoe kort ook.

Ik wens iedereen een warm en liefdevol kerstfeest toe.

Gijsje Teunissen

Charonuitvaartbegeleiding,
Slotweg 2 te Egmond aan den Hoef.
Bij overlijden: 06 21 51 61 30 (24/7)

Meer op: www.charonuitvaartbegeleiding.nl